

Zeven beelden uit de Apocalyps

Lezing en expositie door Bart Keer

28 Juni 2014 in De Drempel, Apeldoorn

Een cursus in 7 zaterdag middagen o.l.v. Bart Keer

m.m.v. Rolf Zeldenthuis (boetseren), Ilja van Geel (zingen),
Gert Siebes (bewegen)

najaar 2014 en voorjaar 2015 in De Drempel, Apeldoorn



Er wordt wel gezegd dat we in een apocalyptische tijd leven. En niets lijkt minder waar; oude vormen storten in, contouren van het nieuwe doemen op. Het leven vraagt veel van ons.

In de cursus gaan we aan het werk met de Apocalyps, zoals die aan de evangelist Johannes geopenbaard is. Daarbij richten we ons specifiek op zeven opeenvolgende beelden, die als

stappen in een ontwikkeling kunnen worden gezien die we **als mens en samenleving** kunnen doormaken.

De lezing op 14 Juni 2014 zal een introductie zijn in deze zeven beelden en stappen. Bij de Rozenkruiser Levi vinden we ze als zeven apocalyptische zegels; Rudolf Steiner gaf honderd jaar geleden aanwijzingen tot vernieuwing van die zegels. Diverse grote meesters uit de late Middeleeuwen en Renaissance schilderden er ook een of meer. Bart Keer schilderde in 2011/12 de hele reeks, in een poging de ontwikkelingsstappen voor onze tijd via het beeld toegankelijk te maken. De schilderijen zijn tijdens de lezing en de cursus te zien.

Elke cursus bijeenkomst kent de volgende onderdelen:

Waarnemen van de zegels en achtergronden – kunstzinnige verwerking – gesprek – aandachtsoefening.

Aan het eind van elke bijeenkomst wordt een eenvoudige **aandachtsoefening** meegegeven. Daarbij onderzoeken we de verbinding tussen het betreffende zegel en wat het leven van onszelf, als ondernemende mens in deze maatschappij, vraagt. Zijdelings zullen we daarbij ook de Theorie U van Otto Scharmer betrekken.

De kunstzinnige verwerking zal de eerste drie keer bestaan uit **boetseren**

o.l.v. Rolf Zeldenthuis, de vierde keer uit **zingen** o.l.v. Ilja van Geel, en de laatste drie keer uit **bewegen** o.l.v. Gert Siebes.

De volgorde van die kunsten hangt nauw samen met de ontwikkeling van verleden, via het heden naar de toekomst zoals die in de zegels te ontdekken valt!

Bewustzijn versterken voor waar je nu staat en het aanspreken van je eigen scheppingskracht is daarmee onderliggende uitdaging van deze cursus!

www.keerpuntproducties.nl

www.dedrempel-zingeving.nl

praktische informatie z.o.z.

Praktische informatie:

Datum Lezing & expositie: Zaterdag 28 juni 2014, van 14.00 tot 17.00 uur
Data cursus: Zaterdag middagen 13 september, 11 oktober, 15 november 2014, en 10 januari, 14 februari, 21 maart en 18 april 2015.
Tijden Cursus: Van 13.30 tot 17.00
Plaats lezing en cursus: De Drempel, centrum voor sociale kunst en zingeving, Arnhemseweg 125 7331BE Apeldoorn
Kosten lezing & expositie: € 15,-
Kosten Cursus: € 375,- incl. BTW en materiaal
Over te maken op rekening 245308 t.n.v. B. Keer
Meer informatie en opgave: info@keerpuntproducties.nl/ 06 28937947/
www.keerpuntproducties.nl
Voor de cursus geldt een maximum van 12 deelnemers,
voor de lezing uiterlijk opgeven op 10 juni.