

'Kunst als spiegel van de tijd'

Kunstwerken van het oude Egypte tot heden

Cursus van 7 avonden onder leiding van Bart Keer



Waar staat de kunst nu en welke rol kan zij vervullen? We gaan de kunstgeschiedenis 'lezen' als een stukje biografie van de mensheid en onderzoeken ook het verband met de fasen die ieder mens door maakt: als opgroeiend kind, tiener en volwassene. Het antroposofisch mensbeeld dient ons daarbij tot hulp.

Het eerste deel van elke avond bekijken we samen afbeeldingen van enkele bijzondere kunstwerken en gaan daar dieper op in. We beginnen in het oude Egypte en per avond komen we steeds een stapje dichterbij kunst uit onze tijd.

Het tweede deel van elke avond onderzoeken we wat we in ons eigen leven herkennen in deze kunstwerken. Waar raken ze onze eigen biografie? We doen dat in gesprek en door een creatieve oefening.

Data: Dinsdag 10 en 24 maart, 7 en 21 april, 12 en 26 mei, 9 juni 2015.
Tijd: 20.00 uur tot 22.00 uur
Plaats: Vrije school de IJssel,
Henri Dunantweg 4, Zutphen
Aantal deelnemers: Minimaal 10, maximaal 15 personen
Kosten: € 85,- voor de zeven avonden
Informatie en aanmelden via: info@keerpuntproducties.nl / 06 28937947

Bart Keer (1969) is beeldend kunstenaar, publicist, docent kunstvakken in het v.o. en hij volgde een opleiding in biografiekunde. Hij leidde de afgelopen 15 jaar diverse cursussen. www.keerpuntproducties.nl

